



Arne Fritzson, socionom, teologie doktor och pastor i Svenska Missionskyrkan, har skrivit en ny bok: *Om vänd dig och bli som ett barn och lägg bort det barnsliga. Systematiska teologiska reflektioner utifrån utvecklingspsykologiska perspektiv.*

I boken undersöker Fritzson sambandet mellan teologi och utvecklingspsykologi. Det visar sig att flera föreställningar som barn har i förskoleåldrarna har drag som påminner om religiösa tankegångar. Vad berättar det om våra barn och vad säger det om de gudsföreställningar som vi alla lever med, oavsett om vi betraktar oss som gudstroende eller inte?

Jesus sade att vi skall omvända oss och bli som barn. Fritzson diskuterar vad begrepp som barnatro kan betyda för oss. I vilken mån kan barn vara en förebild för kristna bekännare? Med anknytning till Bibeln, modern teologi och utvecklingspsykologi utvecklar Fritzson tankar som både förvånar, väcker nyfikenhet och stämmer till eftertanke. Kan vi mogna som människor om vi alla vågar kännas vid den barnatro som finns kvar inom oss som ett minne av det barn vi en gång var och som sökte förstå tillvaron?

Boken skrevs inom ramen för ett projekt med Svenska kyrkans forskningsavdelning. Den finns att läsa som e-bok:

www.svenskakyrkan.se/forskning/publikationer

ÄR DET BARNSLIGT ATT TRO PÅ GUD?

Föreläsningar och seminarier med Arne Fritzson om teologi och utvecklingspsykologi

Boka Arne Fritzson för inspirerande föreläsningar, kursdagar, seminarier m.m.

Fritzsons tankar om detta är relevanta för alla som behöver bearbeta frågor om kristen tro, gudsföreställningar och livsfrågor, inte minst för dem som arbetar bland barn och föräldrar.

Kontaktuppgifter:

**Postadress: Svartviksslingan 94, 167 39
Bromma**

Tel: 08-80 81 89, 0739-86 16 71

E-post: arne@fritzson.nu

Hemsida: www.fritzson.nu

